

“De Palestijnse tiener Ahed Tamimi moet worden vrijgelaten”

Brief aan de Belgische volksvertegenwoordigers

Samenvatting

Voor de integrale versie: [klik hier](#).

Eind vorig jaar werd de (toen) zestienjarige Palestijnse tiener Ahed Tamimi tijdens een nachtelijke razzia van haar bed gelicht door de Israëlische Grenspolitie. Haar proces voor een militaire rechtbank ging van start op 13 februari en wordt bij beslissing van de militaire rechter achter gesloten deuren gevoerd, ver weg van journalisten en diplomaten. Aheds vergrijp: op 15 december diende zij twee zwaarbewapende soldaten een klap toe om hen te verjagen. Een uur eerder was haar veertienjarige neef door een soldaat in het hoofd geschoten.

Wat er met Ahed Tamimi gebeurt, is verre van een alleenstaand geval. Op de bezette Westelijke Jordaanoever worden Palestijnse minderjarigen elke dag geconfronteerd met Israëliisch staatsgeweld. De verplichtingen van het Internationaal Kinderrechtenverdrag worden door de Israëlische staat systematisch geschonden. In de gevangenis zijn de kinderen het slachtoffer van mishandeling, bedreigingen, fysiek en psychisch geweld, tot zelfs foltering. Meisjes en vrouwen lopen in gevangenschap een extra risico. Zij worden onderworpen aan traumatische seksuele intimidatie en misbruik; ook verkrachtingen doen zich voor.

Net zo als de volwassenen worden ook Palestijnse kinderen (let wel: niét de kinderen van de kolonisten) na hun ondervraging berecht door een *militaire* rechter. Militaire rechtbanken vervolgen en veroordelen elk jaar tussen de 500 en 700 minderjarigen, sommigen ervan amper 12 jaar oud. Deze militaire rechters baseren zich niet op het Israëlische burgerlijk recht maar op de zo wat 2.500 “*militaire orders*” die sedert het begin van de bezetting in 1967 het dagelijkse leven van de Palestijnen op dictatoriale wijze regelen.

Israëls structurele mishandeling van Palestijnse tieners - bij betogingen en protestacties, bij hun arrestatie, tijdens hun voorhechtenis en ondervraging en tijdens hun maanden- of jarenlange gevangenschap in penibele omstandigheden - vormt al jaren een groot zorgpunt voor de internationale gemeenschap en de civiele samenleving in de wereld. Ondanks de vele veroordelingen en aanklachten en enkele aanpassingen door de Israëlische overheid aan militaire procedures, is de repressieve *praktijk* van de orde- en veiligheidsdiensten jegens de Palestijnse bevolking, kinderen inbegrepen, zo goed als ongewijzigd gebleven.

Gelet én op onze nauwe banden met Israël én op de centrale plaats van de mensenrechten in het Belgische internationale ontwikkelings- en samenwerkingsbeleid, dient ons land strafmaatregelen in overweging te nemen die verder geweld van de Israëlische autoriteiten jegens de Palestijnse kinderen kunnen indijken. Israëls politiek van afbraak van Palestijnse schoolinfrastructuur (vaak ook door ons land mee gefinancierd) is een belangrijk onderdeel van dat geweld jegens kinderen. Op korte termijn alvast moet de vrijlating worden bekomen van Ahed Tamimi en andere kindgevangenen.

BACBI, 21 februari 2018

herman.deley@ugent.be

www.bacbi.be